



IN DERDE VERSNELLING vzw
SENIORENCLUB VAN DE VRT
Waversesteenweg 604 1040 Brussel
www.inderdeversnelling.be
inderdeversnelling@skynet.be



Beste vrienden, op **donderdag 23 mei 2019** staat een uitstap gepland naar **Oostende** waar we om 11.15u een geleid bezoek brengen aan de Mercator . Daarna gaan we lunchen in het Cultuur Café De Grote Post. In de namiddag bezoeken we in Mu.Zee twee grootmeesters van Oostende: *James Ensor en Léon Spilliaert* . Nadien mogelijkheid om pootje te baden...

De Mercator is een driemaster en is ontworpen door de poolreiziger Adrien de Gerlache (1866-1934), als opleidingsschip voor de koopvaardijvloot. Het werd in Schotland gebouwd en te water gelaten in 1932. Het werd tevens gebruikt voor wetenschappelijke waarnemingen. Behalve een schoolschip, was de Mercator een varende ambassadeur op wereldtentoonstellingen en plechtigheden. Op de negende reis (14 oktober 1935 - 4 mei 1936) bracht de Mercator het stoffelijk overschot van Pater Damiaan terug. Vanaf 1961 is het schip ingericht als museumschip en ligt sinds 1965 bijna ononderbroken in Oostende.

Ensor en Spilliaert museumvleugel. Twee grootmeesters van Oostende. Oostende en James Ensor zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. James Ensor hield van zijn Oostende: de stad was zijn muze en inspiratiebron. Hij hield van de stad met de vele mensen, de onstuimige Noordzee , het carnaval dat jaarlijks de straten kleurde... Ook de schilder Léon Spilliaert, twintig jaar jonger dan Ensor, heeft zijn naam aan de Koningin der Badsteden gelinkt. Zijn nachtelijke zwerftochten doorheen de stad en de lange wandelingen langs het strand zetten hem aan tot het creëren van zijn beste werken: donker en mysterieus! Alhoewel Ensor en Spilliaert heel verschillend waren als kunstenaars worden hun namen vaak in een adem vernoemd. In “Twee grootmeesters uit Oostende “wil het museum in de eerste plaats haar topstukken laten spreken. Achter elk kunstwerk of archiefdocument schuilt een resem aan kleine en grote verhalen. Ze voeren ons mee naar het Oostende van toen, weerspiegeld in het Oostende van vandaag.

PROGRAMMA 11.15u – 12.15u Geleid bezoek aan de Mercator

12.30u – 14.00u Lunch

14.15u – 15.45u Geleid bezoek aan Mu.Zee

Daarna vrije tijd (bootje baden, of toch maar een terrasje?)

18.00u vertrek autocar.

Lunch: Oostendse Bouillabaisse-rouille-toast en als dessert: ijsroom.

Prijs: Leden: € 49 Niet-leden: € 57

Inbegrepen in de prijs: bus , fooi chauffeur, lunch, alle inkom en gids

Niet inbegrepen: dranken bij de lunch

Wees er snel bij want er zijn maar 40 plaatsen beschikbaar.

BUSOPSTAPPLAATSEN :

08.40u BERTEM-CARPOOL

09.00u REYERS-OC

09.25u AFFLIGEM

Deelnemers uit Antwerpen, Mechlen en Gent komen met de trein naar Oostende. Bij aankomst gaan we in groep te voet naar de Mercator (550m / 10 min)

U kan de trein nemen in Antwerpen om 09.06u, in Berchem om 09.12u en in Gent St-Pieters om 10.11u. Aankomst Oostende om 10.51u.

In Mechelen kan u de trein nemen om 09.14u naar Gent St Pieters (aankomst in Gent om 10.04u en overstappen op de trein naar Oostende die vertrekt om 10.11 op spoor 2 . **Controleer zelf een paar dagen vooraf nog eens de gegevens van vertrek!** Treintickets worden terugbetaald.

De bijdrage met **vermelding van de uitstap en opstapplaats** dient overgemaakt op rekeningnummer **BE15 7340 0363 9630 BIC:KREDBEBB** van de VZW IN DERDE VERSNELLING Waverssesteenweg 604 te 1040 Brussel.

Uiterste datum van inschrijving en storting : vòòr 5 mei 2019

De inschrijving is pas definitief na ontvangst bijdrage en inschrijvingsstrook.

Voor alle inlichtingen : Herman Lemahieu tel .02/648.33.64 gsm 0475/32.22.12
herman.lemahieu@skynet.be

Tot binnenkort en vriendelijke groeten

De Raad van Bestuur